



Zwemmen met achtervolging

Vandaag was het heerlijk weer, dus de mannen konden wel weer eens lekker zwemmen. Nu is dat Diesel [Aussie] zijn hobby en hij ligt standaard tweemaal per dag in de sloot, maar dit keer gingen we er met 'het apporte' erop uit.

Aangekomen bij het stuk waar ze kunnen zwemmen, hebben we heerlijk met het apporte gegooid, Sky, de Blue Merle Collie moest zoals altijd toch even ervan overtuigd worden dat zwemmen echt heel leuk is. Voordat onze diva door is, duurt dat even, maar als hij eenmaal nat is, dan is hij ook niet meer te houden en doet hij vrolijk mee.

Bij de laatste keer gooien ging er iets mis. In plaats van dat de mannen naar mij zwommen, zijn de heren naar de overkant gegaan en daar sta je dan, ieder aan een kant en niemand die het water meer in wil. Er zat voor mij dus niks anders op dan het hele stuk om te lopen en steeds naar de mannen te roepen, zodat ze me hoorden in het hoge riet. Te leuk om er iedere keer een kop boven uit te zien komen om te kijken of het vrouwtje wel goed loopt. Na vijf minuten kwamen we elkaar weer tegen op het kruispunt en vier hondenogen staan je aan te kijken "nou, wat is dit een leuk spel zeg".

Maar goed, apporte kwijt dus toch maar weer richting het water en het apporte opgehaald. De mannen wilden nog wel een keer, maar helaas daar trappen we geen tweede keer in!

Na het avontuur op de weg terug richting de auto kwam er een fietser met een loslopende hond. Gelijk Sky even bij me gehouden want die huppelt gewoon met een ander mee alsof hij daar al jaren bij hoort. OK, fietser voorbij maar zijn hond blijft nog een beetje bij ons hangen en neemt uiteindelijk toch de benen achter zijn baas aan.

Ondertussen ben ik al een heel eindje weg en ja hoor, we worden beslopen en achtervolgd door diezelfde hond. Sky vindt het machtig mooi, dus die maar even aan de lijn gedaan voordat die de benen neemt.

Baas nergens meer te bekennen of ja toch wel, wat hoor je daar in de verte, die man die staat te schreeuwen of zijn leven ervan afhangt. Pfff, ik Diesel gemaand door te lopen, die man en de hond te negeren en ooooh wat doet mijn kanjer dat toch goed! Maar het was toch een ietwat opdringerige reu en ik besloot er maar eens tussen te gaan staan, mij groot te maken en nee te zeggen om de hond terug te sturen, want de baas had schijnbaar nog niet veel zin om terug te fietsen. Diesel dacht, dit duurt te lang ik zal het wel even oplossen en die nam zijn 'vechtpositie' al aan, maar bij Diesel is eenmaal het commando 'voet' voldoende om hem hier van te weerhouden. Mijn geduld begon aardig op te raken en dus heb ik me omgedraaid en doorgelopen met de achtervolger op onze hielen. Eindelijk, eindelijk komt die man op de fiets om zijn hond te halen, krijg je nog een sneer waarom je niet wacht of even terugloopt. Nou ja zeg, wie zijn hond luistert er nu niet... <<

