



Hoera een pup...

Eindelijk is het dan zover, na een lange zoektocht uitgekomen bij een goede fokker en daar uw nieuwe huisgenoot uitgezocht. En dan begint de voorpret thuis en het lange wachten en aftellen van de dagen totdat de pup eindelijk thuis komt. De meeste pupkopers bezoeken de fokker een paar keer in de tijd dat het nestje daar ligt, en de meeste fokkers houden hun pupkopers op hoogte van het wel en wee binnen het nest.

Wat een drukte voor die fokkers, al die toekomstige pupkopers die het liefst 24/7 op de stoep staan, al die kopjes koffie en koekjes en verhalen van de toekomstige pupkopers. Mensen 'screenen' of ze wel geschikt zijn voor jouw pups, mensen blij maken maar ze wellicht ook moeten teleurstellen. Er zijn zelfs fokkers waar u dagelijks mee kunt kijken door middel van een webcam die in de werpkist staat, heel leuk als pupeigenaar om via de pc het jonge grut te kunnen bewonderen.

Maar voor uw nieuwe huisgenoot in huis komt, moeten er toch een aantal dingen worden aangeschaft en dan denken we aan de meest logische dingen:

- bench of mand
- eet- en drinkbakken
- riem
- voer
- speeltje

Dan is eindelijk de dag aangebroken dat u de pup kunt ophalen. Wedden dat u de nacht ervoor bijna niet geslapen hebt want, hoe spannend is het als u een nieuwe huisgenoot mag verwelkomen. Gespannen in de auto op weg naar de fokker, waarom wonen die overigens altijd zo ver weg? Bij de fokker aangekomen is het de tijd van de laatste papieren invullen, de laatste vragen en dan is het moment daar dat je met zo'n heerlijk ruikend klein colliewurm op schoot in de auto zit op weg naar huis waar het nieuwe avontuur kan gaan beginnen.

Eenmaal thuis aangekomen, laat de pup dan in alle rust zijn nieuwe omgeving verkennen, want reken maar dat het spannend is zo in je eentje op stap in een vreemde omgeving zonder de steun van je moeder, broertjes en zusjes. Is er al een andere hond in huis, dan kunt u ervoor kiezen die eerst even in een andere ruimte te doen zodat uw pup even de tijd voor zichzelf heeft zonder dat een andere hond zich ermee gaat bemoeien.

Als het goed is heeft u van de fokker een speeltje of stukje stof meegekregen waar de nestgeur aan zit; dat kunt u prima in de bench of op in de mand leggen zodat daar iets vertrouwds is.

Begin ook vanaf dag 1 met de zindelijkheidstraining. Het beste is ieder uur naar buiten en ook altijd na het eten, slapen en spelen en beloon uw pup als hij klaar is met plassen en poepen met een vrolijke stem of met een klein voertje. Let er wel op dat u pas beloont als de pup helemaal uitgeplast en -gepoept is, anders is de kans op ongelukjes in huis weer meer aanwezig.

Leer binnen naar uw pup te kijken, het is namelijk heel snel te zien wanneer ze gaan plassen of poepen. Op dat moment loopt u rustig naar uw pup toe, tilt hem op door uw hand onder z'n kontje te houden, staart tussen de benen (stoppen ze 9 van de 10 keer ook met plassen) en zet uw pup rustig buiten neer totdat deze daar geplast heeft. Als u dit goed volhoudt zult u zien dat uw pup heel snel zindelijk is.

Na zo'n dag is de pup moe van alle indrukken. Dan komt de nacht en dat kan voor veel pups toch wel heel moeilijk zijn, want zo lig je met z'n allen gezellig warm bij elkaar en dan lig je ineens in een vreemd huis helemaal in je eentje in een bench.



Er zijn dan ook maar weinig pups die de hele nacht in één keer doorslapen zonder een prachtig puppyconcert te laten horen. U kunt besluiten de pup mee naar boven te nemen en de bench naast uw bed neer te zetten en steeds als de pup piept even uw hand te laten ruiken en zachtjes sssst zeggen, meestal stopt het huilen dan wel. Per nacht kunt u dan de



bench steeds een stukje verder plaatsen totdat deze uiteindelijk op de plek komt waar u wilt dat de pup zijn plaats is. Ook een mogelijkheid is om de bench op zijn plaats te laten en zelf een aantal nachten beneden te slapen op de bank, gezellig kamperen in uw eigen woning.

Een aantal dingen die u al uit voorzorg kunt doen is:

- Veilig holletje van de bench maken; zorg ook dat deze ruimte niet te groot is.
- Een knuffel, let wel op dat u alle harde dingen zoals ogen en neus verwijdert! Een pup kan hieraan gaan knagen en zo harde stukjes binnenkrijgen met alle gevolgen van dien.
- Een warme kruik en omwikkel die lekker met een oud t-shirt van uzelf waar uw geur aan zit
- Een tikkende wekker, vinden pups soms rustgevend omdat het het geluid van het moederhart symboliseert
- Een kleed over de bench, voor veel pups geeft dat een veilig gevoel.

De bench moet natuurlijk ook leuk gemaakt worden en echt een vertrouwd plekje worden. U kunt steeds als uw pup moe is en gaat slapen hem in de bench leggen, wordt hij wakker, blijf er dan even bij zitten tot hij weer in slaap valt. U kunt alle maaltijden in de bench geven, hoe leuk is dat zeg: roomservice... Ook een kluijfe lekker in de bench geven, zo is de link dat de bench leuk is snel gelegd.

Sluit ook af en toe het deurtje als de pup aan het eten of aan het kluiven is en als hij klaar en rustig is mag hij er weer uit.

Gebruik de bench niet als plek voor straf, het is overigens helemaal niet slim om uw pup te straffen; kijk eerst eens naar uzelf en vraag u af wat ging er mis en wat kan ik doen om het te voorkomen.

Lekker naar buiten met uw pup, want ook socialiseren is heel belangrijk. Alle indrukken die een pup voor zijn 12 weken opdoet leggen een goede basis voor de rest van zijn leven.





Om te beginnen binnen zijn omgeving. De meeste mensen die de eerste dagen naar buiten gaan zullen merken dat de pup niet mee wil lopen aan het lijntje van huis af, lokken met een voertje en een speeltje wil vaak niet helpen maar meeslepen dat doen we natuurlijk niet. Til uw pup even op naar het uitlaatveldje, alle begin is spannend voor de pup. Bedenk u eens: al die geluiden, een vreemde man die voorbij loopt, een fietser, een gillend kind, prullenbak, auto's, noem maar op. Vaak kiest een pup er ook voor om te gaan zitten, laat dat ook toe, laat hem rustig de tijd nemen om de omgeving in zich op te nemen.

Bedenk verder wat u vaak onderneemt en waar de pup dan ook mee naartoe gaat, winkelcentrum, strand, bos, school, openbaar vervoer, auto enzovoorts. Laat uw pup steeds weer rustig zonder druk en steeds van een afstandje wennen en als de pup eraan toe is loopt u er rustig op af. Vindt de pup het spannend en houdt in, wacht dan weer even en geef hem de tijd, en als de pup weer aanstalten maakt loopt u weer verder.

Ook een bezoek aan de dierenarts kan leuk en leerzaam zijn. Er zijn gelukkig steeds meer dierenartsen die op een heel fijne en rustige manier met uw pup omgaan zodat ze leren dat het daar niet eng maar leuk is. Dus lekker veel belonen!

De meest gestelde vraag op de puppycursus is denk ik wel, dat uw pup bijt en wat u daarmee moet. Ja, dat doet zeer, die vreselijk scherpe tandjes halen met gemak een flinke kras op uw handen of een winkelhaak in uw broek of jas. Een pup voelt en leert ook met zijn bek en moet leren waar wel en waar niet in te bijten en ook hoe hard, want wanneer iets zeer doet, de pup weet dat niet! Als uw pup in uw benen of voeten hapt, blijf dan stilstaan en doe helemaal niks meer, jammer, het bewegen houdt op en meestal zal de pup ook stoppen met bijten.

Hetzelfde geldt voor als u aan het spelen bent met de pup, op het moment dat de pup bijt stopt u direct, u zou ook nog 'auw!' kunnen roepen, maar meestal houdt de pup al op met bijten als het spel stopt. Is het bijten gestopt dan kunt u weer verder gaan met het spel, weer bijten is weer stoppen.

U kunt uw pup iets aanbieden waarin hij mag bijten bijvoorbeeld een flosstouw of een fleecespeeltje, daar kunnen ze lekker mee trekken en sjoeren.

Maar als uw pup nu blijft bijten, ga dan eens bij u zelf na hoe lang de pup al wakker is en welke activiteiten er al zijn geweest. Vaak heeft het namelijk ook te maken met overprikkeling en gaan ze in een 'klierstand' waarbij zelfs stoppen met het spel geen



effect meer hoeft te hebben. Dat is het moment dat de pup gewoon rust nodig heeft, dus hup in de bench met een lekkere kluif en vaak zijn ze binnen de kortste keren vertrokken naar dromenland. Er bestaan richtlijnen van de rust voor een pup, die zijn: een uur wakker is twee uur slapen.

Kijk dus goed naar uw pup en zijn gedrag en hoe lang hij al wakker is. Vaak is 'fout' gedrag simpelweg 'kliergedrag' omdat ze moe zijn, net als kleine kinderen die gaan lopen drammen en jengelen.

En dan misschien wel het allerleukst: op zoek naar een leuke hondenschool om puppycursus te volgen. Verplicht is het niet maar het is wel heel erg leuk en vooral heel erg leerzaam. Een goede hondenschool traint positief, dat wil zeggen door middel van beloning, denk aan voer, spel, stem en er wordt zeker niet gewerkt met correcties en slipkettingen.

Samen een uurtje per week intensief bezig zijn is voor de pup leuk maar ook voor u als baas, u bouwt een band op met uw hond door samen te werken. Het plezier is vaak heel groot en zeker die puppycursus is voor u als baas erg leerzaam, want u kunt er terecht met al uw vragen wat de opvoeding van uw pup betreft en alle eventuele problemen waar u tegenaan loopt.

Want iedereen in de familie weet precies hoe u het moet doen en de buurman op de hoek doet het zo en zo met zijn hond, maar al te vaak zijn het verkeerde en vooral achterhaalde tips of iemand heeft een serie gevolgd op tv en weet precies hoe je dat moet aanpakken. Op een goede hondenschool lopen mensen met diploma's, deze hebben er voor geleerd en kunnen u een goed en duidelijk antwoord geven om zo weer verder te trainen.

Wat er voorbij komt op de puppycursus is:

- Aandacht voor de baas
- Wandelen zonder trekken
- Bij de baas komen
- Betasten en gebit kijken



- 'Zit' en 'af'

- Allemaal leuke en spannende dingen zoals leuke spelletjes, een behendigheidsparcoursje voor pups, zoekspelletjes enzovoorts.

Kortom, op een leuke en leerzame manier met elkaar bezig zijn. Vaak is er na de les even de gelegenheid om de pups te laten spelen. Niet iedere hondenschool doet dit; sommigen kiezen er liever voor om maar twee pups tegelijk te laten spelen. Spelen is natuurlijk heel leuk, en zo kunnen we onder begeleiding veel leren van de hondentaal en wat we nu echt zien als de pups spelen.

Belangrijk is wel dat zowel uw pup als de andere pup zich prettig voelt binnen het spel, sommige pups kunnen net bulldozers zijn en pittig in hun spel. Het is dus wel prettig dat er dan op tijd wordt ingegrepen en het spel op de juiste manier begeleid wordt, zodat het voor beide pups leuk blijft.

En wellicht wel het allerbelangrijkste van de puppytijd: 'genieten'. Ga echt genieten van uw pup en laat hem lekker pup zijn, want deze periode duurt zo kort en is zo vreselijk snel voorbij. Dus lekker veel foto's maken van die mooie, lieve en tedere momenten want niks is leuker dan als ze groot worden en gaan puberen en soms stierlijk vervelend zijn, om weer eens terug te kijken naar de foto's toen ze nog zo schattig en lief waren, en dan is dat gedrag ook weer snel vergeten.

Heel veel plezier en vele mooie jaren met uw hond.